



# de Vuurbloem

verschillend-zijn waarderen  
preventie en geweldloze hantering van conflicten

[www.devuurbloem.be](http://www.devuurbloem.be)

--

[info@devuurbloem.be](mailto:info@devuurbloem.be)

Generaal Lemanlaan 126, 8310 Brugge

Tel: 0032 (0)15 43 56 96

## Nieuwsbrief nummer 8, april 2012



### Inhoud:

- Goed Nieuws!
- Een parabel: De zes blinde mannen en de olifant
- De Vuurbloem steunen
- Een nieuw traject in het najaar
- Getuigenis: Mag het 'en' 'en' zijn?
- Nog twee korte getuigenissen
- Agenda voor het voorjaar

### Goed nieuws!

Voor al wie ons in de voorbije weken tevergeefs via onze website of ons adres [info@devuurbloem.be](mailto:info@devuurbloem.be) probeerde te bereiken, en ook voor alle anderen: goed nieuws! De technische problemen waarmee we in dit verband werden geconfronteerd zijn van de baan, men vertelt ons dat er wellicht een hacker op onze website is langsgekomen... Nu kan je ons dus opnieuw vlot bereiken via onze website, contacteren via ons adres [info@devuurbloem.be](mailto:info@devuurbloem.be), een boodschap op ons gastenboek achterlaten, enz.

### Een parabel

#### De zes blinde mannen en de olifant

In een stad die bewoond werd door enkel blinden kwam op een dag een enorme olifant het plein opwandelen en alle bewoners kwamen aangesneld om uit te zoeken wat dit enorme ding was. De koning riep zijn zes wijste mannen uit de stad bijeen en beval hen om dit geheimzinnig raadsel op te lossen. De eerste man kwam naar voor en voelde de zijkant van de olifant. Hij verklaarde dat het een grote, zachte en bewegende muur was. De tweede wijze man voelde de slurf en ontkende wat de eerste zei: "Nee hoor, het is een ongeloflijk dikke kolk." De derde wijze man viel tegen het oor van de olifant en riep: "Het is een groot blad dat uit eigen kracht beweegt." De vierde wijze man kwam naar voor en voelde de poten van de olifant: "Jullie weten niet waarover jullie praten. Dit is een lopende pilaar." De vijfde voelde aan een slagrand en riep: "Maar neen! Er kan geen twijfel over zijn: een olifant is als een speer!"

De laatste wijze man brak door alle verwarring en greep de staart van de olifant. Hij maakte de verwarring nog groter door te verklaren dat het een stevig stuk touw was.

De koning, de zes wijze mannen en de andere bewoners van de stad hebben tot vandaag dit mysterie nog steeds niet kunnen doorgronden. Ze zijn verdeeld in zes kampen en claimen allen dat ze de waarheid vertellen. Allemaal volhardend ze in hun eigen gelijk, vol verontwaardiging over het feit dat de anderen maar niet te overtuigen zijn van de waarheid van wat ieder van hen toch heel zeker meent te weten. Niemand van hen heeft het inzicht om te beseffen dat ze allen maar een deel van dezelfde realiteit gevoeld hebben en dat ze allen op hun eigen manier gelijk hebben, maar dat ze het samen echter verkeerd hebben.

Onze zintuigen, onze perspectieven en onze levenservaringen kunnen onze toegang tot de waarheid beperken en ons tot verkeerde conclusies leiden. Hoe kan een mens met een beperkte ervaring van de waarheid nu verkondigen dat zijn versie de enige echte versie van de realiteit is?



### De Vuurbloem steunen

Vzw De Vuurbloem neemt de optie om in 2012

- het MmE-model (Meerdere-mindere-Evenwaardigheidsmodel) meer te verspreiden
- mensen te ondersteunen die ervoor kiezen om op een geweldloze manier met conflicten om te gaan.

Daartoe heeft vzw De Vuurbloem nood aan steun.

Je kan de werking van De Vuurbloem op verschillende manieren ondersteunen:

- Je wordt lid van De Vuurbloem. Hiervoor betaal je 10 € op rekeningnummer BE98 0012 1629 2393.
- Je wordt sponsor van De Vuurbloem. Hiervoor kan je een eigen bedrag dat groter is dan 10 € overschrijven op rekeningnummer BE98 0012 1629 2393. Voor minimaal 25 € ben je steunend lid, vanaf 50 € ben je erelid.
- Je wordt een 'verdeelpunt' van ons netwerk voor de verdeling van onze folders. Laat ons dan weten of je tenminste 20 folders van De Vuurbloem wil verspreiden (in je bibliotheek, in jouw cultureel centrum, op je school, op je werk, in je winkel, enz.). Je bezorgt ons je adres (op [info@devuurbloem.be](mailto:info@devuurbloem.be)) en dan sturen we je zo vlug mogelijk het pakje te verspreiden folders op.
- Je kent iemand die graag op de hoogte wil gebracht worden van onze activiteiten, of die graag deze Nieuwsbrief zou willen ontvangen. Je geeft ons dan zijn of haar adres, zodat we het in onze mailinglijst kunnen opnemen.

Aan onze trouwe leden willen we vragen om deze nieuwsbrief te beschouwen als een uitnodiging om het lidgeld voor 2012 van 10 € te willen overschrijven op rekeningnummer BE98 0012 1629 2393

### Een nieuw traject in het najaar

In het najaar, vanaf oktober 2012, organiseren we opnieuw een traject van 6 zaterdagen. Deze keer is het thema: 'Opbouw van een evenwaardige koppelrelatie als basis voor geweldloze opvoeding'. De sessies zullen afwisselend in Mechelen en in Deinze doorgaan op volgende data: 13 oktober 2012, 17 november 2012, 15 december 2012, 19 januari 2013, 23 februari 2013 en 23 maart 2013, telkens van 9u30-17u00.

Prijs per deelnemer: 395,- €.

Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten. Welkom!

### Getuigenis

#### Mag het 'en' 'en' zijn?

##### Uit een kindermond

Volgende week zaterdag gaat Sem voor het eerst naar de voetbaltraining. Hij kijkt er zo naar uit en waant zichzelf al een echte voetballer. Zijn ouders hebben gezocht naar een organisatie waar de aandacht voor 'samen spelen/trainen' evenwaardig naast het competitieve aan bod komt.

Anne, zijn mama, vertelde me het volgende:

Sem, bij het slapengaan: "Mama, hoeveel keer nu nog slapen voor ik mag gaan voetballen?"

Anne telde samen met hem de nachtjes op de kalender en zei daarna: "Sem, het zullen wel niet altijd matches zijn hé, die je zal spelen ... Je zal vooral eerst spelletjes en oefeningen doen met de bal."

Sem: "Dat weet ik wel hoor mama, maar als we een match spelen, zal ik zeker winnen." Wetende dat Sem moeilijk kan verliezen zei Anne: "Ik zal de trainer vertellen dat je moeite hebt met verliezen, dat hij daar een beetje mag op trainen."

Waarop Sem onmiddellijk reageerde: "Ja mama, ik kan moeilijk verliezen en zeg hem ook maar dat ik wel makkelijk kan winnen!"

##### Ik wil de eerste zijn

Sem van het verhaal hierboven, is ons kleinkind van vijf, en zoals je kunt lezen is hij volop in de fase van de sterkste willen zijn, de beste, de grootste, de winnaar.

Als hij niet wint, kan hij heel boos zijn en heeft er bij momenten helemaal geen zin meer in.

Onlangs was hij samen met papppie aan 't racen op het speeltapijt.

Ik was toeschouwer en supporter tegelijk.

Sem kwam als eerste aan de aankomst en daarna was papppie twee keer na elkaar de eerste.

Sem werd boos. Met een ruk keerde hij zich om: "Ik vind dat wel niet leuk! Ik wou wel winnen, hé!"

Ik zag hoe lastig Sem het had en zei diepgemeend:

"Sem, da's helemaal niet leuk voor jou dat papppie als eerst aankwam, merk ik."

Sem antwoordde boos: "Neel!"

Ik ging naast hem zitten op het tapijt.

Sem nog steeds met het hoofd naar beneden, de armen over elkaar gekruist en opgetrokken schouders: "T is al de tweede keer dat papppie wint!"

"Voel je je boos omdat je graag wil tonen hoe goed je kan racen?"

Sem knikte bevestigend en zei: "Ja, maar ik wil vooral ook winnen!" (met nadruk op 'winnen')

*(Ik verbond me met zijn nood aan 'gezien willen worden', en wou ook de aandacht richten op zijn nood aan 'plezier' en 'samen spelen' die mogelijk in 't gedrang komt als hij herhaaldelijk boos wordt wanneer een ander wint. Ik bleef hierbij 'aanwezig' bij wat in hem leefde.)*

Ik zei: "Misschien heb ik wel een idee, waardoor je altijd kan winnen. Wil je het horen?"

Zijn schouders zakten een beetje, hij richtte zich op en keek me aan.

"Als je voelt dat je boosheid kleiner wordt en je weer zin krijgt om te racen, en je wilt écht graag zeker de eerste zijn, dan kan dat als je alleen speelt. Dan kom jij altijd met je auto als eerste aan de meet!"

We keken elkaar aan en hij zag wellicht de zorg en mededogen in mijn blik.

Even was het stil. Ik zag hem nadenken... En dan ineens: "Kom papppie, gaan we weer verder racen?"

De volgende dag wou Sem loopcross spelen, met een sjaal als startlint. Hij was loper en verder waren er nog een hele groep ingebeelde lopers. Grappig om te zien hoe ernstig hij dit meende en in houding ging staan om te starten.

Ik was 'de reporter van dienst' en gaf commentaar over loper Sem en de zogezegd andere lopers.

Sem kwam als eerste over de eindmeet van de spannende ingebeelde spurt.

Hij wou dit nogmaals spelen.

En ineens, net voor de start, zei hij plots: "Maar moeke, nu wil ik ook wel eens niet de eerste zijn..."

Mj. (moeke, oma van Sem)

Wil je graag ook een tekening van Jef en Lien bij je getuigenis? Stuur je verhaal dan maar op!

### Nog twee korte getuigenissen

Al jarenlang ben ik passief lid van de Vuurbloem. Ik ben wel heel geïnteresseerd en overtuigd van de geweldloosheid en zo, maar ik heb er nog niets mee gedaan (naar buiten toe bedoel ik). Onlangs stond er in ons tijdschrift van de gemeente Schilde dat ze vrijwilligers vroegen om aan burenbemiddeling te doen en ik heb me opgegeven! We moesten ten eerste een opleiding volgen van 30u en die is vrijwilligers vroeg om aan de avond nog in het boekje beginnen lezen, ik heb hem honderduit verteld over deze manier van communiceren! Ook was het verrijkend om de flap samen door te nemen. Ook voor mijn werk was het inspirerend om deel te nemen. Ik zal er nog lang uit kunnen putten!

(Johan)

\*\*\*\*\*

Na de vormingsdag 'Preventie en geweldloze hantering van conflicten in relaties tussen volwassenen' van 21 januari 2012: Ik wil jullie nog eens bedanken voor de boeiende dag. Het was echt mooi dat we ons allemaal veilig gevoelden bij elkaar en persoonlijke verhalen te brengen en onze kwetsbaarheid te laten zien. Ik denk dat we er allemaal veel uit geleerd hebben! Mijn man en ik zijn dezelfde avond nog in het boekje beginnen lezen, ik heb hem honderduit verteld over deze manier van communiceren! Ook was het verrijkend om de flap samen door te nemen. Ook voor mijn werk was het inspirerend om deel te nemen. Ik zal er nog lang uit kunnen putten!

(Tinne)

### Agenda voor het voorjaar

- Ma 16-04-2012 Praatforum in Brugge, 19u30-22u00
- Za 05-05-2012 Dag 'Preventie en geweldloze hantering van conflicten in relaties tussen volwassenen', in Mechelen, 9u30-17u00
- Ma 14-05-2012 Praatcafé in Brugge, 19u30-22u00
- Za 26-05-2012 Themadag/Verdiepingsdag 'Evenwaardige en geweldloze communicatie', in Mechelen, 9u30-17u00
- Za 09-06-2012 Themadag/Verdiepingsdag 'Opbouwen van innerlijke kracht', in Deinze, 9u30-17u00
- Ma 11-06-2012 Praatforum in Brugge, 19u30-22u00
- Za 13-10-2012 Start traject van 6 zaterdagen 'Opbouw van een evenwaardige koppelrelatie als basis voor geweldloze opvoeding', afwisselend in Mechelen en Deinze, begel.: Pat Patfoort

Voor meer inlichtingen: zie [www.devuurbloem.be](http://www.devuurbloem.be)



Jef en Lien, Van P.Patfoort, A.Delmé en P.Delmé



In naam van ons hele Vuurbloemteam wens ik je een mooie lentestart.

Pat Patfoort  
Voorzitster en trainster

Werken mee aan deze Nieuwsbrief: Jean, Johan, Malik, Marie-Jeanne, Marleen, Mayke, Melike, Noore, Pat, Paul, Tinne.

© Foto's: Mayke Hundhausen. Vormgeving: Malik Weyns.